

## Den røde hane i 1936

Gamle kilder fortæller om en brand der fandt sted i lærerboligen ved skolen på Bygaden i Vallensbæk Landsby. Ud fra disse har Ingolf Mathiesen sammensat en lille beretning:

Mandag d. 6. januar 1936 opdagede førstelærerens kone at strømmen i huset var væk. Der kunne ikke tændes lys på trappen. Samtidig så man, at der piblede røg ud mellem tag skifrene omme i gårdsiden. Man iværksatte et hurtigt eftersyn af pulterkamrene ovenpå.



Lærerboligen fra 1930'erne

Det fik førstelæreren til at begive sig op på "det øverste loft". Her var røgen tæt, og han forsøgte at åbne et vindue. Det lod sig ikke åbne. Førstelæreren fik sin kone til at ringe til brandvæsenet. Nu var det kun at vente. Efter ca. 7 minutter hørtes udrykningshorn. 8 minutter efter opkaldet rullede brandvæsenet ind i gården. Inden vognen standsede helt, sprang en af brandfolkene af bilen og løb op ad den udvendige trappe, medbringende en slange, som han rullede ved siden af sig. Man bemærkede nogle besynderlige, høje knald omme fra haven. Det var skifrene, der omsider gav efter for temperaturen.

Så var det hele i fuld gang, både flammer og redningsmandskab. Spandevise af skum blev sprøjtet ud over de brændende spær, med godt resultat. Desværre var der kun et begrænset kvantum skum til rådighed.

Skolegården var nu fuld af mennesker. Det var jo ikke hver dag der var ildebrand i byen. Så hørte man igen udrykningshorn. Det var Damsø-sprøjten, der var kaldt til undsætning.

Det varede lidt inden man fik ilden under kontrol, skønt de to sprøjter arbejdede på højtryk. Der blev pøset vand på i store mængder. Røgen væltede stadig ud af det vindue der tidligere var blevet

åbnet i gæsteværelset. Der sad et helt lag sod på glasset. En slagtet gås, der af en eller anden grund ikke var fortæret i løbet af julen, og som i mangel af køleskab hang på væggen neden for vinduet, slap igennem alle trængsler. Det siges at den senere kom på bordet. Den ulige kamp fik omsider en ende. Branden havde kun nået et begrænset omfang før, den blev opdaget, og måtte opgive over for det moderne slukningsmateriel.

Alle brandfolkene blev efterfølgende bænket ved kaffebordet. Da de brød op, blev der dog en brandmand tilbage. Brandvagt krævedes indtil kl. 18.00.

Endnu et fremmed, men velkomment køretøj lod sig se den dag i skolens gård. Det var Falck der sendte en kranvogn ud, læsset med en presenning, der skulle anbringes over hullet i taget. Snefald kunne jo ikke udelukkes på denne Næste dag kunne ødelæggelsens vederstyggelighed nøjere iagttages. Det blev konstateret, at det kunne have udviklet sig langt værre. Gæsteværelset var det mest medtagne rum, bortset fra pulterrum og loft. Bogreoleme deroppe og deres indhold havde lidt betydelig overlast. Mange af bøgerne bar uudslettelige skjolder på grund af al den væde.



Lærerboligen i dag

Årsagen til branden var en kabelstump der viste, at der var sket en voldsom og skæbnesvanger kortslutning.